

## Lite minnen

Av Conny och Vivi-Anne Forslund

Vi har både lite kort och underlag från invigningen av Ekebyhovs Slott. Det vi kommer ihåg extra bra var att vi "körde dubbla skift" med klädbyten och dans. Vi varvade ju "gamla folkliga danser" för Mälarö Gille och squaredans. Dessutom spöregnade det, så det blev extra kämpigt att hinna med. Men, The show must go on, heter det ju. Kungaparet ahde i alla fall tak över huvudet!



Ja, sedan var det "Square Dansens" dag. Vi hade inte hunnit bli så säkra ännu så det var väldigt nervöst och det blev väl lite fel ibland. Men det gjorde nog ingenting. Vad vi däremot minns än i dag var hur stolta vi var när vi alla marscherade fram på Drottninggatan och svängde våra kjolar. Lilly hade varit väldigt noga med att lära ut detta. Mycket viktigt!!!

Vi gästade ofta andra klubbar ute i landet och ibland ordnade de både varierande och roliga saker för oss, bl.a. besöket i Stråssa Gruva, norr om Lindesberg. Där hade man brutit järnmalm tidigare men fått lägga ner, för kvaliteten var inte tillräckligt bra. Så när vi var på Linde Festivalen 1985 så fick vi bl.a. åka ner i gruvan, långt ner i underjorden.



Mörkt, kallt och kusligt var det. Sedan fick vi åka i vagnar där de lastat malmen förr. Det var skumpigt och mörkt och vi höll nästan på att frysa ihjäl i våra squaredans-kläder. Vi var nämligen uppklädda, för avsikten var att vi skulle "dansa Squaredans i Stråssa Gruva". Vilket vi också gjorde.

Vi har en väldig massa badgar liggande för vi kastar nästan aldrig något. Tyvärr kan vi inte komma på något speciellt mer när vi tittar på dem. Mycket roligt hade vi på träffarna efter danserna då man diskuterade hur dansen varit m.m. Men det är ju en helt annan femma!